

## Ørn

Det er pinefuldt at miste én, som man holder af. Når vedkommende tilmed har levet et aktivt og engageret liv, kan det synes ganske uretfærdigt.

Ørn var islænding af fødsel. Alene navnet Ørn Vidarsson har en klang af Edda over sig, - af hav og klipper, nordisk stejlhed og vikingesind. Sådan kunne man opleve Ørn, men Ørn var også en mild mand, og ganske dansk,

både i sin opvækst, sit liv med Vibeke, børn og børnebørn, i sit professionelle arbejde, og ikke mindst i det engagement, som han i tidens løb har lagt i hverdagslivet i Romerhusene. Da Ørn og Vibeke så deres hus, CP25, i 1966, stod det klart, at hér skulle det være. Det var godt set, for selv om bebyggelsen endnu kun var få år gammel, var huset udstyret med blyindfattede ruder og mærkværdige farver og materialer.



Det er der siden rettet op på, og huset er i dag et eksemplarisk smukt romerhus.

Sønnerne Ulrik og Kjartan var børn, dengang der var mange børn i Romerhusene. Nu er det dem, der har børn, og aldrig så man en farfar mere stolt, end når Ørn stillede til fastelavn med børnebørn ved hånden, eller når han under familiebesøg førte an i turen omkring søen.

I tidens løb har både Ørn og Vibeke været aktive i romernes bestyrelse og i en række af romernes udvalg, og i en årrække var de desuden særdeles aktive i Helsingør Lilleskole, som netop er fyldt 50 år.

I Romerhusene har Ørn været med i skiftende grønne udvalg, og han var bl.a. aktiv i forbindelse med den store reovering af det grønne i 90erne .

Det skete med sikker fornemmelse for de landskabelige kvaliteter og de lange kig, og det var en erfaren mand som talte, når vi siden hørte Ørn forsvare sine fældningstruede fyrretræer med, at de røde stammer så smukt fangede dagens sidste solstråler. Det var et stærkt argument. Det lærte os at se. "Lykken måles i sekunder" som Utzon sagde. Den korte stund ved solnedgangstid er værd at værne om, og vi indså nødvendigheden af at fare med lempe.

IT-udvikling og fusioner gjorde at Ørn valgte at forlade sin stilling som leder af en grafisk virksomhed og bruge tiden på familien, kulturaktiviteter og historiske rejser.

Som besøgsvert har Ørn samtidig været højt skattet og det er i høj grad hans fortjeneste, at de mange besøg i Romerhusene har kunnet

afvikles uden gene for romerne. Som formand for romernes BYGNudvalg har Ørn i en år-række arbejdet med fredningen, tegningsmateriale og tagsten, og fra BYGNudvalget er romerne løbende blevet orienteret om Ørn's skarpe mening om, hvad fredningsmyndighederne gør eller ikke gør. Det skete i klarsprog. Her mærkede man vikingen.

Vi vil savne Ørn, den stejle, milde og engagerede Ørn, som forlod os uden varsel på en af sommerens sidste dage. Tak for de oplevelser, han gav os.

Lad os minde Ørn med de sidste strofer af edda-digtet Hávamál: "Fæ dør, frænder dør, og du skal selv dø til sidst, men ét véd jeg som ikke dør, - mindet om god mands gerning".

*/Jørgen*

## Romerbesøg i Fredensborghusene 2. juni

På julemødet sidste år var der stor tilslutning til at bestyrelsen skulle arbejde for at arrangere et besøg for Romerne i Utzons huse i Fredensborg.

Vi besøgte Anton Frank, deres forretningsfører, i december og der var stor åbenhed grænsende til begejstring for at vi ville komme, så ugen efter generalforsamlingen i maj drog en større skare romere til Fredensborg i øsende regnvejre.



Efter en orientering i fælleshuset ved Claes Høgly, der på bedste måde vikarierede for Anton Frank og fortalte om bebyggelsens formål tilblivelse og organisation (bygget få år efter Romerhusene) viste Høgly os to huse,

der midlertidigt stod tomme. Beboerne lejer deres hus, vedligeholdelse og jævnføring med fredningens bestemmelser varetages af administrationen.

Det var interessant at se forskelle og ligheder med vores bebyggelse.



Ligheden i det arkitektoniske udtryk er indlysende og kan umiddelbart ses fra vejen ud af Fredensborg mod Hillerød. Her ser man de gule mur- og tagsten, de vandret afskårne gavle, skorstenen som visitkort for hvert hus og gårdhusprincippet med et lille grundstykke til hvert hus indesluttet af to længer + mur i samme materiale og udenom et stort fælles græsklædt område.

Der er en variation i gårdhusenes størrelse og de er alle lidt større end vore huse. De er mere solidt og gennemført byggede og udstyret med bedre materialer, men den største typeforskel ser man i afdelingen, hvor den store firkantede gård er inddelt i lejligheder i to etager.



Og så har man det store fælleshus med administration, gæsteværelser og en dejlig vel-fungerende restaurant, hvor vi spiste frokost og hvor beboerne er forpligtede til at aftage et vist antal måltider månedligt, så restauranten kan løbe rundt. Man kan i øvrigt også udefra bruge restauranten som selskabslokale.

Hvor vore huse ligger uregelmæssigt i det bølgende istidslandskab er husene i Fredensborg lagt i regelmæssige bølger i det jævnt skrånende terræn, der grænser op til golfbanen; men ligesom Romerhusene udgør de en bydel for sig med deres helt karakteristiske udseende, Utzons fingeraftryk.

*/Alice og Christian*

## Sommerfesten 18. august

Den 18. august holdt vi traditionen tro den årlige romersommerfest. Vejret var perfekt, solen skinnede, og det var lunt. Petanque konkurrence havde mange deltagere og blev vundet af Vivian og Jesper Vaupel.

Maden var lavet af romerne, og igen i år var der rigtig mange lækkerrier. Der var nogle, der foreslog, at vi skulle udgive både en

romerkogebog og en romersangbog, så måske var det en ide.

Der var tre festindslag og en rigtig god stemning hele aftenen. Oprydningen gik meget hurtigt, da rigtig mange af festdeltagerne kom søndag og deltog både i den fælles morgenmad og oprydningen.

*/på festudvalgets vegne Bente HD5.*

## Helsingør lille Skole fyldte 50 år d. 2 september

Men hvad har det med Romerhusene at gøre? I begyndelsen af 1960'erne blev der diskuteret meget pædagogik hos Romerforældrene til de mindste skolesøgende børn. Inspireret af kulturradikale tanker og eksperimenteret med Summerhillskolen besluttede en del af beboerne at begynde deres egen skole. Navne som Lise Iversen, Kielland-Brandt og Kvolsbjerg var blandt ildsjælene, som pludselig havde etableret en alternativ skole med klasselokaler hjemme i deres private Romerhuse.

Allerede efter et par måneder blev det for trangt og de nuværende lokaler på Fredericiavej blev fundet og købt.



Her lever og ånder skolen stadig – nu med 210 elever og trods de mange år stadig med grundafsæt i de første tanker.

Der var stor jubilæumsfest i anledningen af de 50 år og her mødte flere af de første lærere op. Bl.a. den første skoleleder Ib Kvolsbjærg.

Personligt er det et ekstra historisk vingesus, at det sted ,jeg arbejder og bruger megen

energi på, opstod lige her, hvor jeg bor.

Skulle I have lyst til at mærke skolens stemning, kunne I prøve at besøge skolens årlige loppemarked, der løber af stablen hvert forår.

*/Frank Nielsen CP41.*

## Havremarken som affaldsplads?

Nej vel. Erfaringsmæssigt trækker affald mere affald med sig.

Det må respekteres, at der tidligst 14 dage før en arbejdsweekend kan henlægges planteaffald på Havremarken til bortkørsel. Eventuelt kan det lægges i forbindelse med græsslåning, når firmaet er begyndt at indsamle.

Brug den kommunale haveaffaldsordning (de henter 4 gange om året) eller kør affaldet til

Skibstrup genbrugsplads. - Ellers behold det inde i din have til du kan lægge det på Havremarken.

Lad gerne juletræet ligge i haven indtil beskærewweekenden, men montér foden af. Ikke noget i poser, ingen aske fra grillen og ingen potteplanter med hele jordklumpen. Tak!

*/Det grønne Udvalg, pkm*



## Nyt raftehegn ved Kingosvej

På generalforsamlingen blev afsat 75.000 kr til en total udskiftning af raftehegnet ved Vestskoven mod Kingosvej. Opgaven blev givet i udbud til tre entreprenører, og valget faldt på J. Berner Pedersen. Denne allierede sig med tømrerfirmaet Henrik Hansen.

Indledningsvis kappede firmaet den endnu levende beplantning på hegnet ved roden, således at den kan skyde igen. Det nye hegn blev placeret ca. 20 cm nærmere vejen, og langs indkørslen til nr. 95 et stykke inde på fællesarealet. Den opmærksomme betragter vil finde detaljer, som viser tømrerens overblik. Der er nu 27 fag langs vejen (før 28); afstanden mellem stolperne er altså let forøget for bedre at passe med rafternes længde på 3 m, og symmetrisk er hvert andet fag er

på 6 hhv. 5 rafter. Vi kan være tilfredse med resultatet.

*/Det grønne Udvalg, pkm*



# Pas godt på Det grønne Udvalg

Dagen efter en fest ved man ofte, hvad man skulle have sagt. Således også i forhold til Ejerlaugets sidste generalforsamling, hvor en kritik af DgU's virke blev fremført og fulgt af en opfordring til "at kigge DgU efter i sømmene".

Kritikken blev denne gang fremført af Jesper Brink Jensen, - helt sobert og præcist, som det fremgår af referatet, og den blev ligeså præcist besvaret af DgU's Morten. Sådan må det være, sådan bør det være, og sådan er debatten foregået flere gange tidligere.

For den enkelte, som ønsker indgreb i det grønne, er det altid ærgerligt at blive underkendt.

Det sker ikke ofte, men naturligvis sker det, og altid efter grundigt forarbejde, dvs: varsling - udmelding om ønsker & planer - drøftelse med berørte parter, og – beslutning.

Med 60 huse og 100 meninger er der nok at holde styr på. Nogle ønsker fældning, og andre vil have flere træer, nogle ønsker græsslåning, andre er imod, nogle ønsker tagrør, andre vil have dem væk, grusede stier eller trampede stier, park eller fri natur...

Fælles retningslinier er udstukket i Den grønne Plan, og dem holder vi os til, men natur er uhåndterlig, og særtilfælde behandles af DgU og evt. bestyrelsen, og de tages op på de fælles møder, når det er nødvendigt.



Samlet set er det undertegnedes opfattelse, at Det grønne Udvalg har gjort og gør sit arbejde aldeles fortræffeligt. - Igennem hele mit lange liv har jeg gjort erfaringer med frivilligt og professionelt organisationsarbejde, og inngensinde har jeg oplevet nogen beslutningsstruktur, som i demokratisk henseende har kunnet måle sig med det, som DgU præsterer. - Det kan være svært at forstå for den, som oplever sig underkendt i en given sammenhæng, men det er ikke desto mindre tilfældet.

At Jespers kritik blev fremført på generalforsamlingen var helt fint. Det er det rette forum for en behandling, ligesom andre fællesmøder kan være det. Værre er det med den vilkårlige kritik, som slipper ud mellem sidebenene: "Nu

er 'manden med leen' igang igen" – "DgU skal ikke bestemme alting", og – "nu har de snart siddet længe nok i det udvalg"...

Pas på med den slags kritik. I det lange løb ender det med at nogen begynder at tro på den.

På generalforsamlingen resulterede den spontane debat således i opfordringen til bestyrelsen om at "se DgU efter i sømmene". - Lad det da være en opfordring til at tænke langsigtet ved at sikre DgU's enestående arbejde, tage ved lære af det, og blandt andet indtænke det generationsskifte, som naturligvis altid vil komme.

/Jørgen J HD3 - 30. juni 2012

# Korrektion af regnskab 2011/2012

Christoffer den 1. hånede i 1256 på et kirkemøde  
Biskop Jacob Erlandsen, der, meget bevidst, kom for sent,  
med ordene: ” Sent kommer studedriverne”. Efter sigende  
skal bispen have svaret :”Men de hinner med, Herre Konge”.

Så, sent kommer korrektionerne, men nu er de der!:

Driftsregnskabet side 1.

Hensættelser til større projekter.

0,00 37.000 27.000 skal være

0,00 27.000 17.000.

Udgifter i alt.

304.830,79 346.000 346.000 skal være

304.830,79 336.000 336.000.

Dermed bliver rækken årets overskud

32.379,02 10.000 10.000 til

32.379,02 0,00 0,00

Driftsregnskabet side 2.

Passiver.

Akk. driftsoverskud pr. 1/4 2010 skal være

1/4 2011.

2 linjer længere nede

1/4 2010

1/4 2011.

Antenneregnskabet.

Næst nederst.

Pakkepriserne ændres 11/6 2011 skal være

11/6 2012

- Og for god ordens skyld:

Kontigens staves kontingent.

Hvis I nu finder flere fejl, så lad være med  
at fortælle mig det.

*/Gode hilsener, Poul Thorpen.*

## Asfalt

Som der blev rundsendt meddelelse om, er  
der endelig sket noget med de kommunale  
veje i vores bebyggelse.

Arbejdet er udført på Helsingør Kommunes  
vegne af det skandinaviske firma NCC. De  
satte varselsskilte op i uge 36 og udførte ar-  
bejdet i de to næste uger.

Folkene var meget omhyggelige med at føl-  
ge de ønsker bestyrelsen ved rundgangen  
med kommunens vejingenør Henrik Poulsen



havde givet udtryk for og vendte senere tilbage på kontrolbesøg (heldigvis lige efter at det havde regnet, så man kunne se hvor vandet samlede sig).

Manglerne blev udbedret efter bedste evne, men som folkene sagde, var de begrænsede af kun at måtte bruge en fastsat mængde asfalt.

De gjorde deres bedste og resultatet er da

## Flytning CP 33

Kære naboer,

Som de fleste af jer sikkert ved, er jeg i færd med at forlade CP 33.



Jeg har sat stor pris på det fællesskab, som præger dette helt særlige lille samfund – og ikke mindst den hjælpsomhed og venlighed som er så karakteristisk for jer Romere. Det har været en ganske særlig oplevelse.

## Kalender

Arbejdsweekend 6. - 7. oktober  
Vi mødes ved søen kl. 10

Julemøde tirsdag d. 27. november  
Fællesspisning kl. 18

en del bedre end hvad vi har måttet leve med i for lang tid.

Til foråret kommer NCC og lægger et slidlag på.

Senere kommer turen til Rampen og enden af CPV.

*/Christian*

Pas på jer selv og jeres smukke bebyggelse:-)

De bedste hilsner, Lene  
CP 33

Ny adresse fra 1. september:  
Nivåvænge 17-6, 2990 Nivå

Jeg skifter samtidig internetudbyder, og vil i den forbindelse få ny e-mailadresse:

[wmailto:lnefrydenlund1@gmail.com](mailto:lnefrydenlund1@gmail.com)

\*\*\*\*\*

Nye beboere er pr. 1. september:

Jonna og Bjarne Månsson - de er på ferie, derfor intet billede.

\*\*\*\*\*

